

KHEN NGỢI & KHÍCH LỆ

(Praising & Exhorting)

*“Các người vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau,
không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến,
thì thế nào các người tin được?”*
(Gi. 5:44)

Chúng ta thường ngộ nhận “khen ngợi” là “khích lệ” vì lời khen của người khác giúp đem lại xúc cảm dương tính tích cực cho chúng ta. Tuy nhiên, phản ứng dương tính tích cực đối với sự tiêu cực được Đức Chúa Trời kể là tiêu cực. Khi một người thực sự ở trong công việc của Đức Chúa Trời thì người ấy chỉ nên tìm kiếm sự khích lệ từ Ngài qua Lời Ngài mà thôi vì chỉ duy nhất một mình Ngài là Đáng thực sự khích lệ kẻ hầu việc Ngài, còn lại tất cả mọi người chỉ biết khen ngợi nhau là chính.

Thế nhưng, hễ khi nào chúng ta được khen thì phải nhớ Lu. 6:26 (*“Khốn cho các người, khi mọi người sẽ khen các người, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy!”*) [Gr. ουαι υμιν οταν καλωσ υμασ ειπωσιν παντεσ ανθρωποι κατα ταυτα γαρ εποιουν τοισ ψευδοπροφηταισ οι πατερεσ αυτων]) và hễ khi nào chúng ta cảm thấy muốn được khen thì hãy nhớ Gi. 5:44

“Các người vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thế nào các người tin được?” [Gr. πως δυνασθε υμεισ πιστευσαι δοξαν παρα αλληλων λαμβανοντεσ και την δοξαν την].

Cần chú ý cách đặc biệt đối với tiền trí ngữ "πὼς δύνομαι" trong câu Kinh Thánh này. Các lẽ thật này từ Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ khích lệ được cho nhiều người, nhưng đồng thời cũng không khỏi làm cho nhiều người “đau đầu” - nếu như họ còn may mắn biết đau đầu. Còn nếu họ đã hết biết đau đầu rồi thì - nói như các bạn trẻ vẫn hay nói - “bótay.com”!

(Rev. Đoàn Nhật Tân, Ph.D.)