

# "HÃY CẦU HÒA BÌNH CHO GIÊRUSALEM"

*"Hãy Cầu Hòa Bình Cho Giêrusalem"  
là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời  
chứ chẳng phải là sự tùy chọn của mỗi cá nhân  
để mà muốn thì làm, không muốn thì thôi.  
Tôi nay đã rao ra mệnh lệnh ấy của Ngài rồi, thế là tay tôi  
đã được sạch máu vô tội của nhiều người rồi!  
(Rev. Đoàn Nhật Tân, Ph.D.)*

Tên gọi "Giêrusalem" có nghĩa là "Thành Của Hòa Bình" và có các hình thức viết khác nhau trong Kinh Thánh...

- Cựu Ước: Hb. שׁוֹרַיִם [Y<sup>e</sup>ruwshalaim] (Giô. 10:1); Hb. שׁוֹרַיִם [Y<sup>e</sup>ruwshalem] (Exr. 4:8)
- Tân Ước: Gr. Ἱεροσόλυμα [Hierosoluma] (Ma. 2:1); Gr. Ἱεροσολυμίτης [Hierosolumites] (Mác 1:5)

Giêrusalem nhận được từ được Kinh Thánh khá nhiều danh xưng và danh hiệu khác nhau...

- "Xêla" (Giô. 18:28; Phục. 19:10),
- "Siôn" (1 Vua. 8:1; Xa. 9:13),
- "Thành Davít" (2Sa. 5:7; Ês. 22:9),
- "Salem" (Sáng. 14:18; Thi. 76:2),
- "Ariên" (Ês. 29:1),
- "Thành Đức Chúa Trời" (Thi. 46:4),
- "Kinh Đô Của Vua Cao Cả" (Thi. 48:2),
- "Thành Của Người Giuđa" (2Sử. 25:28),
- "Sự Đẹp Đẽ Trọn Vẹn", "Sự Vui Mừng Của Cả Đất" (Ca. 2:15),
- "Ngôi Của Đức Giêhôva" (Giê. 3:17),
- "Núi Thánh" (Đa. 9:16, 20),
- "Thành Thánh" (Nê. 11:1, 18; Mt 4:5),
- "Thành Của Các Lễ Trọng Thể" (Ês. 33:20),
- "Thành Chân Thật" (Xa. 8:3),
- "Đức Giêhôva, Sự Công Bình Chúng Ta" (Giê. 33:16),
- "Đức Giêhôva Ở Đó" (Êxê. 48:35).

Trên đời này chẳng có thành nào phải trải qua nhiều thăng trầm như thành Giêrusalem...

- Mênchixêđéc là vua và Thầy Tế Lễ của Giêrusalem thời cổ đại (Sáng. 14:18).
- Adônixêđéc là vua của Giêrusalem đã liên minh với bốn vua khác của người Amôrit để chống lại Giôsuê và quân đội Ysoraên (Giô. 10:1-5).
- Liên minh của Adônixêđéc bị Giôsuê đánh bại, cả năm vua đều bị giết (Giô. 10:15-26).
- Đã từng là sản nghiệp của chi phái Bêngiamin trong sự phân chia lãnh thổ Canaan (Giô. 18:28).
- Đã được Đavít chiếm (2Sa. 5:7).
- Người Giuđa đã không đuổi hết người Giêbusít ra khỏi Giêrusalem mà đáng lẽ ra họ đã phải đuổi cho sạch (Giô. 15:63; Quan. 1:21).
- Đã được Đavít chiếm (1Sử. 11:4-6).
- Đã ở dưới sự trị vì của Đavít trong ba mươi năm, được gọi là “Thành Đavít” (2Sa. 5:5-9; 1Ch 11:7).
- Hòm Giao Ước đã được đem vào Giêrusalem (2Sa. 6:12-19).
- Đavít đã mua sân đập lúa của Arauna để lập bàn thờ cho Đức Giêhôva ở Giêrusalem (2Sa. 24:16-25).
- Đavít đã cho xây tường chung quanh thành Giêrusalem (1Sử. 11:8).
- Đã được Đức Chúa Trời chỉ định theo thẩm quyền Thiên Thượng để làm thủ đô cho Vương Quốc Đavít (1Vua. 15:4; 2Vua. 19:34; 2Sử. 6:6; 12:13).
- Đã được vua Salômôn làm cho kiên cố thêm (1Vua. 3:1; 9:15).
- Đã bị đánh phá, cướp bóc bởi tay vua Ai Cập là Sisác (1Vua. 14:25-26; 2Sử. 12:9), bởi tay vua Ysoraên là Giôách (2Vua. 14:13-14; 2Sử. 25:23-24), và bởi tay vua Babylon là Nêbucátnétsa (2Vua. 24:8-16; 25:1-17; 2Sử. 36:17-21; Giê. 1:3; 32:2; 39; 52:4-7, 12-24; Ca. 1:5-8).
- Được vua Ôxia cho trùng tu và củng cố các (2Sử. 26:9-10), Jotham (2Sử. 27:3), Manasseh (2Sử. 33:14).
- Được vua Êxêchia cho xây dựng hệ thống cấp thoát nước cho thành (2Vua. 18:17; 20:20; 2Sử. 32:3-4, 30; Nê. 2:13-15; Ês. 7:3; 22:9-11; 36:2).
- Đã bị vây hãm bởi vua Siri là Phêca (2Vua. 16:5), the Philistines (2Sử. 21:16-17), Sennacherib (2Vua. 18:13-37; 19:20-37; 2Sử. 32).
- Đã được tái thiết theo lệnh vua Pherosơ là Siru (2Sử. 36:23; Exr. 1:1-4).
- Đã được tái thiết dưới quyền lãnh đạo của Nêhêmi theo chuẩn lệnh của vua Attaxétxe (Nê. 2-6).
- Các vách thành của Giêrusalem đã được khánh thành thời Nêhêmi (Nê. 12:27-43).
- Đời sống trong nhân trạng và các phép lạ của Đức Chúa Jêsus đã gắn liền với Giêrusalem (Mi. 4:2; Lu. 24:47; Công. 1:4; 2:14).
- Tại Giêrusalem các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã bị bắt bớ và đã từ Giêrusalem mà tản lạc (Công. 8:1-4; 11:19-21).
- Có lời tiên tri nghịch cùng Giêrusalem (Ês. 3:1-8; Giê. 9:11; 19:6, 15; 21:10; 26:9, 11; Đa. 9:2, 27; Mi. 1:1; 3:12) về (1) Dịch tễ, đói kém, và chiến tranh

- (Giê. 34:2; Êxê. 5:12; Giôên 3:2-3; Am. 2:5), và về (2) Sự tàn phá thành (Giê. 7:32-34; 26:18; 32:29, 31-32; Đa. 9:24-27).
- Đức Chúa Jêsus đã nói tiên tri về sự tàn phá thành Giêrusalem (Mt 23:37-38; 24:15; Mk 13:14-23; Lk 13:35; 17:26-37; 19:41-44; 21:20-24).
  - Có lời tiên tri về việc tái thiết thành Giêrusalem (Ês. 44:28; Giê. 31:38-40; Êxê. 48:15-22; Đa. 9:25; Xa. 14:8-11).
  - Có lời tiên tri về sự phục hồi chung cuộc cho thành Giêrusalem (Giôên 3:20-21; Xa. 2:2-5; 8).

Thành Giêrusalem đã từng phải chịu chà đi, xát lại quá nhiều lần...

Giêrusalem, “Thành Cửa Hòa Bình”, trong phần lớn bề dày lịch sử hơn ba ngàn năm của mình đã luôn luôn phải chịu cảnh chiến tranh.

Ngay từ khi mới bắt đầu đào bới Giêrusalem thì các nhà khảo cổ học đã phải rất ngạc nhiên vì họ nhận ra được rằng thành này có quá nhiều tầng chôn vùi khác nhau: Có nơi đã từng bị tàn phá cho đến bốn mươi lần! Tầng đã bị chôn vùi sâu nhất là hơn mười tám mét dưới mặt đất.

Theo tác phẩm “Jerusalem Besieged: From Ancient Canaan to Modern Israel” (“Giêrusalem: Thành Bị Vây Từ Thời Mới Vào Canaan Cho Đến Nay”) của Eric Cline thì thành Giêrusalem đã phải hứng chịu ít nhất là 118 lần tranh chấp mà lần đầu tiên là vào năm 1350 TC. và điều này là phù hợp với sự trước thuật trong Giô. 10, mở ra thời kỳ Ysoraên làm chủ thành Giêrusalem.

Eric Cline cho rằng thành Giêrusalem đã bị hủy diệt hoàn toàn ít nhất là hai lần: Lần thứ nhất dưới thời vua Nêbucátnétsa của đế quốc Babylôn (Sv. 2Vua. 25:8-10), và lần thứ hai là dưới thời đại đế Titus của đế quốc La Mã vào năm 70 SC. Hoàng đế La Mã Hadrian cũng đã cho tàn phá một phần của thành vào năm 135 SC. và đến năm 1260 SC người Mông Cổ cũng đã hủy diệt mất đi ít nhất là một phần khác của thành. Thêm vào đó là thành Giêrusalem đã 40 lần bị chiếm đoạt và 23 lần thành bị vây hãm khốn đốn.

Sau cuộc chiến năm 1948 phần Tây của thành Giêrusalem ở dưới sự kiểm soát của Ysoraên còn phần Đông của thành thì bị Jordan chiếm. Đến năm 1967 Ysoraên đã tái chiếm phần ấy để sáp nhập vào Giêrusalem và bị cộng đồng quốc tế xem như là một sự chiếm đóng quân sự cho đến ngày nay.

Còn bao nhiêu lần nữa...

Thành Giêrusalem sẽ phải còn hứng chịu bao nhiêu lần chà xát nữa thì chúng ta không sao biết được nhưng chúng ta tin chắc rằng sẽ còn (ít nhất) là một lần nữa khi Giêrusalem được giải quyết bằng chiến sự. Xa. 14:2-5 tiên tri về một trận chiến

kinh hoàng khi mà mọi dân tộc sẽ vào hòa nhau vây hãm thành trong kỳ mật thế:

<sup>1</sup> *Này, ngày của Đức Giêhôva đến, những của cướp người sẽ bị chia giữa người.*  
<sup>2</sup> *Vậy ta sẽ nhóm mọi nước lại tranh chiến cùng Giêrusalem, và thành sẽ bị lấy, nhà sẽ bị cướp, đàn bà sẽ bị hãm, phân nửa thành sẽ đi làm phu tù; nhưng dân còn lại sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành.* <sup>3</sup> *Bấy giờ Đức Giêhôva sẽ ra đánh cùng các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận.* <sup>4</sup> *Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ôlive, là núi đôi ngang Giêrusalem về phía Đông; và núi Ôlive sẽ bị xé ra chính giữa về phía Đông và phía Tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dòi qua phương Bắc, phân nửa dòi qua phương Nam.* <sup>5</sup> *Các người sẽ trốn trong trũng núi, vì trũng núi ấy sẽ chạy dài đến Átsan; và các người sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất đang ngày Ôxia, vua Giuđa. Bấy giờ Giêhôva Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng người.” (Xa. 14:1-5)*

Trận chiến này sẽ là một trận chiến trước chưa bao giờ có, sau không bao giờ còn và chính Chúa sẽ tái lâm chiến đấu cho Thành Cửa Ngài, giải quyết cách triệt để mọi vấn đề trên thế gian này...

<sup>14</sup> *Đoàn đông dường nào, đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định! Vì trong trũng đoán định, ngày Đức Giêhôva đã gần.* <sup>15</sup> *Mặt trời và mặt trăng tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại.* <sup>16</sup> *Đức Giêhôva gầm thét từ Siôn; Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giêrusalem; các tầng trời và đất đều rung động. Nhưng Đức Giêhôva là nơi ẩn náu cho dân mình, là đồn lũy cho con cái Ysoraên.* <sup>17</sup> *Như vậy các người sẽ biết Ta là Giêhôva Đức Chúa Trời các người, ở tại Siôn, là Núi Thánh Ta. Bấy giờ Giêrusalem sẽ là thánh, và những người ngoại sẽ không đi qua trong đó nữa.* <sup>18</sup> *Trong ngày đó, các núi nhỏ rượi ngọt ra; sữa chảy ra từ các đồi, hết thảy các khe Giuđa sẽ có nước chảy. Một cái suối sẽ ra từ nhà Đức Giêhôva và tưới trũng Sitim.* <sup>19</sup> *Êđiptô sẽ trở nên hoang vu, Êđôm thành ra đồng vắng hoang vu, vì có chúng nó lấy sự bạo ngược đãi con cái Giuđa, và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình.* <sup>20</sup> *Nhưng Giuđa sẽ còn đời đời, Giêrusalem sẽ còn đời này qua đời khác.* <sup>21</sup> *Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa từng làm sạch; vì Đức Giêhôva ngự trong Siôn.” (Giôên 3:16-20)*

<sup>14</sup> *Hỡi con gái Siôn, hãy hát! Hỡi Ysoraên, hãy kêu la! Hỡi con gái Giêrusalem, hãy hết lòng mừng rỡ và vui thích!* <sup>15</sup> *Đức Giêhôva đã trừ bỏ sự phán xét người, khiến kẻ thù nghịch cách xa người; Vua của Ysoraên, tức là Đức Giêhôva, ở giữa người, người sẽ không gặp tai vạ nữa.* <sup>16</sup> *Trong ngày đó, người ta sẽ nói cùng Giêrusalem rằng: Hỡi Siôn! Chớ sợ, tay người chớ yếu đuối!* <sup>17</sup> *Giêhôva Đức Chúa Trời người ở giữa người; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu người; Ngài sẽ vui mừng cả thế vì có người; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì có người Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.* <sup>18</sup> *Ta sẽ nhóm lại những kẻ đương buồn rầu, vì có*

hội lớn; chúng nó đã ra từ người, lấy sự xấu hổ làm gánh nặng.<sup>19</sup> Nay, trong lúc đó, Ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho người buồn rầu; Ta sẽ cứu kẻ què, thâu kẻ đã bị đui, làm cho chúng nó được khen ngợi và nổi danh tiếng, tức là những kẻ đã bị sỉ nhục trong cả đất.<sup>20</sup> Trong lúc đó, Ta sẽ đem các người trở về, trong lúc đó Ta sẽ nhóm các người lại; vì Ta sẽ làm cho các người nổi danh tiếng và được khen lao giữa mọi dân trên đất, khi Ta đem phu tù các người về trước mặt các người, Đức Giêhôva có phán vậy.” (Sôphôni 3:14-20)

<sup>6</sup> Trong ngày đó, Ta sẽ làm cho các trường Giuđa giống như một bếp lửa ở giữa đám củi, và như một đuốc lửa ở giữa những bó lúa, chúng nó sẽ thiêu nuốt bên hữu và bên tả hết thảy các dân tộc xung quanh; và dân cư Giêrusalem sẽ lại còn ở chỗ mình, tức là Giêrusalem.<sup>7</sup> Đức Giêhôva trước hết sẽ cứu những trại của Giuđa, hầu cho sự vinh hiển của nhà Đavít và sự vinh hiển của dân cư Giêrusalem không dấy lên trên Giuđa được.<sup>8</sup> Trong ngày đó, Đức Giêhôva sẽ làm Đấng Bảo Hộ của dân cư Giêrusalem, và trong ngày đó kẻ rất yếu trong chúng nó sẽ như Đavít, nhà Đavít sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ như thiên sứ của Đức Giêhôva ở trước mặt chúng nó.<sup>9</sup> Xảy ra trong ngày đó ta sẽ tìm cách hủy diệt hết thảy những nước nào đến đánh Giêrusalem.<sup>10</sup> Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đavít, và trên dân cư Giêrusalem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã dâm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì có con đầu lòng.” (Xa. 12:6-10)

Rồi sao nữa...

Chính Đức Chúa Jêsus Christ sẽ tái lâm để chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù của Dân Ngài và để thiết lập nên một nền hòa bình chân chính và vĩnh cửu trên thế gian này. Từ giờ cho đến ngày ấy chúng ta đã được lệnh truyền rằng phải cầu nguyện cho thành Giêrusalem, “Thành Cửa Hòa Bình”, “Thành Đức Chúa Trời”...

“Hãy cầu hòa bình cho Giêrusalem; Phàm kẻ nào yêu mến người sẽ được thời thanh.” (Thi. 122:6)

Xin đừng hờ hững nữa!

Rất có thể chúng ta sẽ là những người may mắn được chứng kiến ngày vinh quang ấy của Đức Chúa Trời chúng ta!

(Rev. Đoàn Nhật Tân, Ph.D.)