

“PHẢI XỬ LÝ SỰ BẤT HÒA CHO HỢP KINH THÁNH”

(Gia. 4:1-10)

“Mọi mối bất hòa đều khởi xuất từ tâm lòng, một khi sự bất bình được chấp chứa trong lòng, tiến trình của sự bất hòa có khả năng khởi đầu! Thực chất của vấn đề ở chỗ tâm lòng nghiêng về đầu và đầu rằng sự cuốn hút của thế gian là rất lớn nhưng chúng ta phải kính yêu Đức Chúa Trời, không được phép hòa tan với thế gian!”



9

*⁸Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.
Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình,
có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;
⁹hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc;
hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn”*

(Gia. 4:7)

“PHẢI XỬ LÝ SỰ BẤT HÒA CHO HỢP KINH THÁNH”

DẪN NHẬP

I. NGUYÊN LÝ VỀ SỰ BẤT HÒA (Gia. 4:1-3)

“Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thế mình sao?” (C. 1)

1. Nguồn Gốc Của Sự Bất Hòa (C. 1)

Mọi mối bất hòa đều khởi xuất từ tâm lòng (đời sống tâm trí)!...

- Những vấn đề sắp được đề cập là nghiêm trọng, từ liệu Gr. *adelphos*, “anh em” (Sv. 1:2; 2:1; 3:1), không có ở đoạn này!
- Phần này tiếp tục đưa ra các sự dạy dỗ về các vấn đề tiêu cực đã đề cập ở phần trước (Sv. 13:14-16).
- Tính phản diện của các vấn đề này cho thấy việc duy trì các mỹ đức Cơ Đốc (Sv. 3:13, 17-18) là hết sức cần thiết.
- “những điều chiến đấu”: Gr. *polemos* ☛ Sự tranh chiến nội tại trong đời sống tâm trí của mỗi cá nhân.
- “tranh cạnh”: Gr. *mache* ☛ Sự tranh chiến ngoại phát thành tranh chấp với người khác.

2. Vận Động Của Sự Bất Hòa (C. 2-3)

Một khi sự bất bình (bực bội) được chấp chứa trong lòng, tiến trình của sự bất hòa có khả năng khởi đầu!...



- Cơ chế: Bất cứ điều gì nội tại đều có thể ngoại phát (Sv. Ma. 12:34; Mác 9:51).
- Tính chất: Theo sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời, việc cuu mang (tức chấp chứa trong lòng) sự tức giận bị kể là một tội bằng với tội giết người (Sv. Ma. 5:21-22).
- Vận động: Gia. 4:2-3 giải thích sự vận động gia tăng của tâm trạng bất hòa, bất an, ...
 - ✓ Sự tức giận luôn khiến dẫn đến ý muốn được thỏa mãn bằng sự trả đũa, trả thù, ...
 - ✓ Khi ý muốn trả đũa, trả thù, ... không được kiềm chế bằng đời sống cầu nguyện (cứ muốn là làm, “không cầu xin” hoặc cầu xin “trái lẽ”) hành vi sẽ trở nên bất cập, có thể dẫn đến phạm tội giết người! (Sv. Sáng. 4; 1 Vua. 21).

II. ĐỀ XUẤT LÝ SỰ BẤT HÒA (Gia. 4:4-10)

“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả Ma Quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Gia. 4:7)

1. Đùng Chọn Cách Của Thế Gian (C. 4-5)

Thực chất của vấn đề ở chỗ tâm lòng nghiêng về đâu! Nếu người ta vẫn còn yêu thế gian thì sẽ nghiêng về thế gian, sẽ cư xử theo cách của thế gian - và mặc nhiên trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời!...

- “làm bạn với thế gian”: Gr. *philia ho kosmos* ☛ Kết bạn với mọi sự trong môi trường chung quanh mình; bị hòa tan trong môi trường; không có đặc trưng Cơ Đốc.
- “thù nghịch với Đức Chúa Trời”: Gr. *echthra ho theos* ☛ Sự chống nghịch lại Đức Chúa Trời; ở trong tình trạng phản loạn đối với Đức Chúa Trời.
- “bọn tà dâm”: Gr. *moichos kai moichalis* ☛ Tất cả



những người nam và nữ tà dâm thuộc linh; nói chung về những người không chịu vâng lời Đức Chúa Trời mà tự để hòa tan trong môi trường sống của mình.

- Tại sao?
 - ✓ Sự kêu gọi (Sv. 2Cô. 6:17; Êph. 5:14)
 - ✓ Đòi sống nên thánh (Sv. 1Phi. 1:16)
 - ✓ Đức Thánh Linh ở cùng (Sv. 1Cô. 6:19) ➔ “ghen tương”: Gr. *epipotheo* # Xuất. 20:5, Hb. *qanna*, “ky tà” ➔ Chỉ muốn duy nhất thuộc về Ngài).

2. Hãy Cậy Ân Điển Của Đức Chúa Trời (C. 6-10)

Sự cuốn hút của thế gian là rất lớn nhưng chúng ta phải kính yêu Đức Chúa Trời, không được phép hòa tan với thế gian!...

- Tiêu chuẩn về tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là cao, không thể tự thực hiện ngoài ân điển của Ngài được (Sv. “*nhưng Ngài lại ban ơn cho ta lớn hơn nữa*”, C. 6a).
- Đối với những ai biết khát khao Đức Chúa Trời hơn tất cả thì ân điển của Ngài sẽ giúp họ thắng hơn các sự công kích của xác thịt, thế gian, và Ma Quỷ (C. 6b-7).
- Nguyên tắc:
 - ✓ Nhận thực về thực trạng của lòng mình (Có bị hòa tan hay không? (C. 7); Có bị vong thân hay không? (C. 9).
 - ✓ Thay đổi tấm lòng của mình (Nghiêng về Đức Chúa Trời, đừng để vấy bẩn vì thế gian, C. 8, 10).

KẾT LUẬN