

(9.1) "Sống Thờ Phượng Bằng Đời Sống Tách Ly"

Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lễ thật mà thờ lạy
(Gi. 4:24)

I. Kinh Thánh

^dVậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. ²Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; ³vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. ⁴Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển” (Côl. 3:1-4; Sv. Rô. 6:1-11)

II. Giải Nghĩa

1. Phải sống đời sống tách ly theo như vị trí sống đã được tách vạch của Cơ Đốc Nhân (Sv. C. 1-2).

(1) “sống lại”: Gr. συνεγείρω [sunegeiro] ➡ “trỗi dậy với”, “sống lại với”

(2) “tìm”: Gr. ζητέω [zeteo] ➡ “theo đuổi”

(3) “ham mến”: Gr. φρονέω [phroneo] ➡ “trông mong”

^{d1}Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. ¹²Anh em đã bởi Phép Báp-têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại” (Côl. 2:11-12)

2. Phải sống đời sống tách ly vì sự sống của Cơ Đốc Nhân có bản chất ly đoạn với thế gian (Sv. C. 3).

(1) “chết”: Gr. ἀποθνῆσκω [apothnesko] ➡ “bị phân cách và mất năng lực đáp ứng”

(2) “sự sống”: Gr. ζωή [zoe] ➡ “được liên kết và có năng lực đáp ứng”

(3) “giấu với”: Gr. κρύπτω [krupto] ➡ “được che phủ”

“sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời...”

• Nguồn lực sống: Vô tận và ẩn kín (Sv. Gi. 14:19; Phlíp. 3:20).

• Tình trạng sống: An toàn tuyệt đối (Sv. Gi. 10:29).

• Dạng thức sống: Hiệp nhất trong Đức Chúa Cha (Sv. Gi. 14:20; 17:21).



“²⁰Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, ²¹Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật” (Phlp. 3:20-21)

3. Phải sống đời sống tách ly vì sự sống tương lai của Cơ Đốc Nhân là sự sống qua và trong Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. C. 4).

(1) “hiện ra”: Gr. φανερόω [phaneroo] ➡ “bày tỏ ra cho thấy”

(2) “với (Ngài)”: Gr. σύν [sun] ➡ “chung, cùng, theo,…”

(3) “sự vinh hiển”: Gr. δόξα [doxa] ➡ “sự rạng rỡ”

“⁸Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; ⁹vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. ¹⁰Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, ¹¹và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quả trách chúng nó thì hơn; ¹²vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. ¹³Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quả trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. ¹⁴Cho nên có chép rằng: Người đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người” (Êph. 5:8-14)

III. Áp Dụng

1. Phải đoạn ly với thế gian!

“¹Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. ²Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất” (Côl. 3:1-2)

2. Phải nương mình trong Chúa!

“Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Côl. 3:3)

3. Phải theo đuổi sự vinh hiển của Chúa!

“Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển” (Côl. 3:4)

