

‘PHẢI LÀM CHỦ TÂM TRÍ’

(Gia. 3:13-18)

“Làm chủ tâm trí là giữ tâm trí trong trạng thái bình an - hay hòa bình” - theo sự nhìn nhận của Đức Chúa Trời. Đó là một trạng thái mà người ta làm chủ được đức nhu mì, đức nhân từ, và đức công nghĩa để nhờ đó mà “hòa” với Đức Chúa Trời và “bình” với mọi người”



8

“bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy”

(Gia. 3:18)

‘PHẢI LÀM CHỦ TÂM TRÍ’

DẪN NHẬP

I. PHẢI LÀM CHỦ ĐỨC NHU MÌ (Gia. 3:13)

“Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra” (C. 13)

“nhu mì” (C. 13): Gr. *prautes*; Sv. Gal 5:22, “mềm mại”

1. Phải Có Hai Yếu Tố Của Đức Nhu Mi (C. 13a)

- “sự khôn ngoan” (C. 13): Gr. *sophos*
 - ✓ “khôn”: Biết ý chỉ của Đức Chúa Trời (Sv. Giê. 9:23-24)
 - ✓ “ngoan”: Chịu vâng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời (Sv. Lu. 12:47)
- “sự thông sáng” (C. 13a): Gr. *epistemon*
 - ✓ “thông”: Biết sự lý
 - ✓ “sáng”: Không nhầm lẫn

2. Phải Giữ Phận Nhu Mi (C. 13b)

“Vây, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tâm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người” (Rô. 12:3)

II. PHẢI LÀM CHỦ ĐỨC NHÂN TỪ (Gia. 3:14-16)

“Ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự



lộn lạo và đui mọi thứ ác” (C. 16)

“ác” (C. 13): Gr. *daimoniodes* ≠ “nhân từ” (Gal. 5:22); Gr. *agathosune*

1. Phải Từ Bỏ Ác Tính (C. 14a)

- ✓ “cay đắng”: Gr. *pikros*, “độc hại” ☛ Sự cay đắng luôn đem lại hậu quả tai hại cho bản thân và tha nhân.
- ✓ “ghen tương”: Gr. *zelos*, “muôn trùng phạt” ☛ Sự ghen tương sẽ phát triển thành hành vi trừng phạt khiến phạm tội.
- ✓ “tranh cạnh”: Gr. *eritheia*, “giành giật (địa vị)” ☛ Sự nặng lòng hơn thua.

2. Phải Biết Phận Minh (C. 14b-16)

- ✓ Còn vẫn vương với ác tính ☛ Còn theo thế gian (C. 15-16)
- ✓ Còn theo thế gian ☛ Chưa khôn ngoan (C. 14b)

III. PHẢI LÀM CHỦ ĐỨC BÌNH AN (Gia. 3:17-18)

“Bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy” (C. 18)

“hòa bình” (C. 18): Gr. *eirene*; Sv. Gal. 5:22, “bình an”

1. Phải Theo Đuôi Các Mỹ Đức Công Nghĩa (C. 17)

Đây chính là “bông trái của điều công bình” (C. 18) tức những mỹ đức được thể hiện qua đời sống của một người đã thực sự được xưng nghĩa...

- “thanh sạch”: Gr. *men* ☛ Đức thanh sạch nói về tính trong suốt của một người chân thực. (≠ “Giả hình”)
- “hòa thuận”: Gr. *eirenikos* ☛ Đức hòa thuận nói về tính hữu hảo của một người hiền hòa.
- “tiết độ”: Gr. *eupeithes* ☛ Đức tiết độ nói về tính dễ dạy



của một người chịu vâng phục.

- “nhu mì”: Gr. *epieikes* ☛ Đức nhu mì nói về tính vâng lời của một người ở dưới sự dắt dẫn của Chúa.
- “đầy dẫy lòng thương xót”: Gr. *mestos eleos* ☛ Nói về đức dễ thấu cảm của một người đã được cứu.
- “bông trái lành”: Gr. *karpos agathos* ☛ Nói về các biểu hiện tốt trong đời sống của một người đang nên thánh.
- “không có sự hai lòng”: Gr. *adiakritos* “hai mặt” ☛ Nói về đức trung tín của một người thực sự đầu phục Chúa.
- “không có sự giả hình”: Gr. *anupokritos* ☛ Nói về đức thanh liêm của một người đã được tái sinh.

2. Phải Trở Thành Con Người Của Sự Bình An (C. 18)

- “sự hòa bình”: Gr. *eirene*; Sv. Gal. 5:22, “bình an” ☛ Nói về trạng thái tâm trí được làm chủ, không còn bị nô lệ đối với những điều không nhu mì, không nhân từ, không công nghĩa.
- “những kẻ nào làm sự hòa bình”: Gr. *poieo eirene* ☛ Nói về người làm chủ được tâm trí.

KẾT LUẬN

Rev. DOAN NGUYEN TAN Ph.D.
Pastor in Charge
(84) 991 838 2332

"To Serve Those Who Serve The Church In Vietnam"

