

# “PHẢI LÀM CHỦ LỜI NÓI”

(Gia. 3:1-12)

*“Làm chủ được lời nói sao cho đẹp ý Đức Chúa Trời là một việc khó  
nhưng phận sự Cơ Đốc của Cơ Đốc Nhân  
là phải luôn làm chủ cho được lời nói của mình  
sao cho phù hợp với nguyên tắc Kinh Thánh về truyền thông”*



7

*“Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rửa sả!  
Hỡi anh em, không nên như vậy”*

(Gia. 3:10)

# “PHẢI LÀM CHỦ LỜI NÓI”

## DẪN NHẬP

### I. TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VỀ LỜI NÓI (Gia. 3:1-2)

*“Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn”* (Gia. 3:1)

#### 1. Một Mệnh Lệnh Về Trách Nhiệm Cá Nhân (3:1)

*“Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy, mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn”* (C. 1)

- “làm thầy”: Gr. *didaskalos*, “thầy”, “người biết và khôn”  
☛ Làm như gì cũng biết, hay lên lớp, hay làm thầy đời.
- “Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích” (Gia. 1:26) ☛ Nếu là người tin kính, phải cầm giữ lời nói trong sự tin kính!
- “càng nghiêm hơn” (C. 1): Gr. *megas krima*, “nặng hơn”

#### 2. Một Nguyên Nhân Đáng Nhớ (3:2)

*“Chúng ta thấy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình”* (C. 2)

- “vấp phạm”: Gr. *ptaio*, “mắc lỗi” ☛ Theo bản chất, ai cũng có thể mắc lỗi cả, nhất là khi ở vào vị trí của người phải đưa ra các sự dạy dỗ.
- “hay cầm hãm” (C. 1): Gr. *chalinagogo*, “có khả năng



tự kiềm chế”

- “trọn vẹn”: Gr. *teleios*, “hoàn hảo”, “viên thực” ➡ Chúng ta chưa thể hoàn hảo được, vậy phải luyện tập cho mình năng lực tự kiềm chế lời nói.

## II. PHẬN SỰ LÀM CHỦ LỜI NÓI (Gia. 3:3-12)

*“Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rửa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy”* (C. 10)

### 1. Phải Giữ Cho Lời Nói Không Độc Sát (C. 3-6)

*“Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn”* (C. 5a)

- “khoe được những việc lớn”: Gr. *megalaucheo* (megas+auxano), “khoe khoang” ➡ Làm cho mình được trội lên (bằng lời hoặc bằng việc).
- Không được khoe khoang về người: *“Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em”* (1Cô. 3:21)
- Không được khoe khoang về vật, sự vật, tình trạng... thuộc thế gian: *“Người há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu người đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?”* (1Cô. 4:7)
- Chỉ được phép vui thỏa về tình trạng thuộc linh: *“Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa”* (2Cô. 10:17)
  - ✓ “trong Chúa”: Gr. *en Kurios*, “nhờ Chúa” ➡ Tình trạng ở trong sự dắt dẫn của Chúa.
  - ✓ “khoe”: Gr. *kauchaomai*, “vinh hạnh” ➡ Cảm thấy được phước về những sự thuộc linh.

### 2. Phải Giữ Cho Lời Nói Không Bất Trị (C. 7-8)



*“Nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: Đây đây những chất độc giết chết” (C. 8)*

- “không ai trị phục được nó”: Gr. *akataschetos*, “bất trị”  
☛ Về nguyên tắc, tự thân con người không đủ năng lực kiềm chế lời nói.
- “chất độc giết chết”: Gr. *ios thanatephoros*, “sát độc” ☛ Sự độc hại chết chóc.
  - ✓ Đối với tha nhân:
  - ✓ Đối với bản thân: Làm hỏng nhân cách, tiến trình nên thánh, trật phẩn ân điển, . . .

### 3. Phải Giữ Cho Lời Nói Không Bất Nhất (C. 9-12)

*“Đồng một miệng mà ra cả sự khen ngợi và rửa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy” (C. 10)*

- “khen ngợi”: Gr. *eulogia*, “khen” ☛ Nói lời lành
- “rửa sả”: Gr. *katara* (kata+ara), “chửi” ☛ Nói lời dữ
- Nguyên tắc Kinh Thánh về sự truyền thông:  
*“Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đang nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến” (Êph. 4:29)*

## KẾT LUẬN

Rev. DOAN NHẬT TÂN (PhD.)  
Pastor Emeritus

(84) 991 938 2332

“To Serve Those Who Sorrow: The Church In Vietnam”

