

(7.3)_ "Bày Tỏ Cách Hợp Thức"

Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lễ thật mà thờ lạy (Gi. 4:24)

I. Kinh Thánh

“¹⁵Nguyên xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến dựng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.¹⁶Nguyên xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em đừng dặt mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.¹⁷Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Côl. 3:15-17)

II. Giải Nghĩa

- Đời sống thờ phượng hiệp nghi là đời sống bình an. Đức Chúa Trời muốn đời sống Cơ Đốc Nhân phải được thấm nhuần trong sự an tịnh của Ngài (C. 15).
 - Dấu hiệu bao quát: “cai trị”
 - Gr. βραβεύω [brabeuo] ➤ “điều khiển”, “làm vua, làm chúa”
“Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó” (Rô. 6:12)
 - Yếu tố bao quát: “hiệp một”
 - Gr. σῶμα [soma] ➤ “thân thể”
 - Cảm thức bao quát: “biết ơn”
 - Gr. εὐχάριστος [eucharistos] ➤ “hiểu biết và nhìn nhận ơn Chúa”
- Đời sống thờ phượng hiệp nghi là đời sống khôn ngoan. Đó là đời sống được điều khiển bằng các nguyên tắc Kinh Thánh (C. 16).
 - Chất liệu cho đời sống: “lời của Đấng Christ”
 - Gr. λόγος ὁ Χριστός [logos ho Christos] ➤ “lời phán của Đấng Christ”
 - Sản phẩm của đời sống: “dạy”, “khuyên”, và “chúc tụng”
 - Gr. διδάσκω [didasko] ➤ “hướng dẫn”
 - Gr. νοουθετέω [noutheteo] ➤ “thúc giục”
 - Gr. ᾄδω [ado] ➤ “chúc tụng”
 - Gr. ψαλμός [psalmos] ➤ “Thi Thiên”



- ◆ Gr. ὕμνος [humnos] ➡ “Thánh Ca”
 - ◆ Gr. ᾠδή πνευματικός [ode pneumatikos] ➡ “Ca Khúc Thuộc Linh”
3. Đời sống thờ phượng hiệp nghi là đời sống tri ân. Tấm lòng của Cơ Đốc Nhân phải luôn chan chứa sự tri ân đối với Đức Chúa Trời (C. 17).
- (1) Hành vi thể hiện: “nói hay làm”
 - Gr. ποιέω [poieo] ➡ “tạo ra”
 - ◆ Gr. λόγος [logos] ➡ “lời lẽ”
 - ◆ Gr. ἔργον [ergon] ➡ “công việc”
 - (2) Bản lãnh thể hiện: “nhân danh Đức Chúa Jêsus”
 - Gr. ὄνομα [onoma] ➡ “thân thể và sự nghiệp”
 - (3) Ý thức thể hiện: “tạ ơn”
 - Gr. εὐχαριστέω [eucharistéo] ➡ “bày tỏ lòng tri ân”

III. Áp Dụng

1. Phải quyết chí giữ mình trong sự bình an của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ!
“Nguyên xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn” (Côl. 3:15)
2. Phải nuôi mình trong ý thức tìm kiếm và vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ!
“Nguyên xin lời của Đấng Christ ở đây trong lòng anh em, và anh em đừng dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời” (Côl. 3:16)
3. Phải đầy lòng tri ân Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ!
“Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (Côl. 3:17)

