

# “PHẢI SỐNG THỰC HÀNH ĐỨC TIN”

(Gia. 2:14-26)

*“Theo bản chất của sự vật, chỉ có trạng thái ‘chết’ mới mất khả năng đáp ứng! Khi một người mất khả năng phản ứng thuộc linh thì thực tại thuộc linh của người ấy không ổn. Khi một người tự nhận mình có đức tin nhưng lại tỏ ra vô cảm hay chai cứng đối với những sự thuộc linh và thuộc về Đức Chúa Trời thì điều đó cho thấy đức tin của người ấy là chưa đúng nghĩa!”*



6

*“...Xác chẳng có hồn thì chết,  
đức tin không có việc làm cũng chết như vậy”*  
(Gia. 2:26)

# “PHẢI SỐNG THỰC HÀNH ĐỨC TIN”

## DẪN NHẬP

<sup>17</sup>Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. <sup>18</sup>Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt” (Ma. 7:17-18)

### I. Cây Chết Không Thể Có Trái: Đức Tin Không Sinh Được Việc Làm Là Đức Tin Chưa Đúng Nghĩa (Gia. 2:14-17)

“...Nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết” (Gia. 2:17)

#### 1. Không Có Khả Năng Đáp Ứng: Dấu Hiệu Của Sự Chết! (Gia. 2:14-16)

<sup>14</sup>Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chẳng? Đức tin đó cứu người ấy được chẳng?... <sup>17</sup>Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết” (Gia. 2:14, 17)

- Theo bản chất của sự vật, chỉ có trạng thái “chết” mới mất khả năng đáp ứng! Khi một người mất khả năng phản ứng thuộc linh thì thực tại thuộc linh của người ấy không còn.
- Khi một người tự nhận mình có đức tin nhưng lại tỏ ra vô cảm hay chai cứng đối với những sự thuộc linh và thuộc về Đức Chúa Trời thì điều đó cho thấy đức tin của người ấy là chưa đúng nghĩa!
- “*ích chi chẳng*”, “*cứu người ấy được chẳng*” (C. 14): Gr. *sozo*, “cứu”, “giải cứu”!
- Thật ra đức tin không cứu mà chính là ân điển cứu cho nên không có vấn đề đức tin “cứu”!
- Đây chỉ là cách đặt vấn đề để giúp cho thấy tính giả dối của một loại “đức tin” thường được người ta mạo xưng!

#### 2. “Đức Tin” Không Có Việc Làm: Đây Chính Là Một Dấu Hiệu Cơ Bản Của Việc Không Có Đức Tin! (Gia. 2:17)

- “*sanh ra việc làm*” (C. 17): Gr. *ergon*, “hoạt động”, “vận động”
- “*tự mình nó chết*” (C. 17): Gr. *nekros esti kata heautou*, “tự chúng tỏ trạng thái chết của nó”



## II. Cây Sống Có Thể Có Trái: Đức Tin Đúng Nghĩa Luôn Sinh Ra Việc Làm (Gia. 2:18-23)

“...Đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn”  
(Gia. 2:22)

### 1. Tính Giả Dối Của “Đức Tin” Giả Dối: Đức Tin Chân Thực Không Phải Chỉ Là Sự Nhận Thức (Gia. 2:18-21)

- Nếu chỉ là sự nhận thức thuần túy: Đây chỉ là “sự công nhận”, “sự thừa nhận” - Tuyệt đối không phải là đức tin!  
“Người tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, người tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ” (Gia. 2:19)
- Đức tin của Cơ Đốc Nhân phải hoàn toàn khác với “sự thừa nhận” của Ma Quỷ!
- Hạng người có “đức tin” như vậy là hạng người mạo nhận, là hạng người man khai!  
“Nhưng, hỏi người vô tri kia, người muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng?” (Gia. 2:20)
  - ✓ “vô tri”: Gr. *kenos*, “rỗng tuếch, không có lẽ thật” (Sv. Côl. 2:8) ◀  
Chẳng hơn gì “đức tin” của các tôn giáo, triết học khác!
  - ✓ “vô ích”: Gr. *nekros*, “chết” ◀ Không có thật!

### 2. Tính Chân Thực Của Đức Tin Chân Thực: Đức Tin Chân Thực Sẽ Luôn Có Việc Lành Cặp Theo Một Cách Tự Động (Gia. 2:22-23)

- Qui thức của đức tin: Đức tin chân thực sẽ luôn có việc lành cặp theo một cách tự động và chính nhờ thế mà đức tin được tỏ rõ là đức tin!  
“Thế thì, người thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn” (Gia. 2:22)
  - ✓ “đồng công với việc làm”: Gr. *sunergeo*, “đồng hành”, “đi cặp theo”
  - ✓ “được trọn vẹn”: Gr. *teleioo*, “hoàn thành”, “hoàn tất”
- Gương chứng về đức tin chân thực: Ápraham sống theo điều mình tin!  
“Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Ápraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời” (Gia. 2:23)
  - ✓ “kể là công bình”: Gr. *logizomai*, “qui kết”, “chứng thực” ◀ Lời sống của Ápraham chứng tỏ ông là một người công nghĩa.



- ✓ “được gọi là bạn Đức Chúa Trời”: Gr. *philos*, “phù hợp” ◀ Lời sống của Ápraham phù hợp theo mỹ đức của Đức Chúa Trời.

### III. Trái Là Bằng Cớ Về Sự Hữu Ích Của Cây: Nhờ Việc Làm Mới Biết Đức Tin Của Một Người Là Đức Tin Nào (Gia. 2:24-26)

“...Xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy” (Gia. 2:26)

#### 1. Biết Đáp Ứng Nhảy Bền: Dấu Hiệu Của Sự Sống! (Gia. 2:24-25)

- Qui thức của đức công nghĩa: Người công nghĩa là người có đức tin chân thực là đức tin có việc làm cặp theo!

“*Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi*” (Gia. 2:24)

- ✓ “*cậy việc làm*”: Gr. *ek ergon*, “từ việc làm”, “qua việc làm” ◀ Từ việc làm được thôi thúc bởi đức tin.

- ✓ “*cậy việc làm được xưng công bình*”: Gr. *ek ergon dikaios* ◀ Từ việc làm bởi đức tin mà nhận biết được là người công nghĩa.

- Gương chúng về đức công nghĩa: Raháp hành động theo ý chỉ của Đức Chúa Trời!

“*Đồng một thể ấy, kỳ nữ Raháp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao?*” (Gia. 2:25)

#### 2. “Đức Tin” Không Có Việc Làm: Đây Chính Là Một Dấu Hiệu Cơ Bản Của Việc Không Có Đức Tin! (Gia. 2:17, 26)

“*Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết...<sup>26</sup> Và, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy*” (Gia. 2:17, 26)

- “*sanh ra việc làm*” (C. 17); “*không có việc làm*” (C. 26): Gr. *ergon*, “hoạt động”, “vận động”

- “*tự mình nó chết*” (C. 17); “*cũng chết*” (C. 26): Gr. *nekros esti kata hecutou*, “tự chúng tỏ trạng thái chết của nó”

## KẾT LUẬN