

(6.5) "Đáp Ứng Qua Dốc Sức Hầu Việc"

Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lễ thật mà thờ lạy
(Gi. 4:24)

I. Kinh Thánh

¹²Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. ¹³Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, ¹⁴nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ. ¹⁵Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta, phải có ý tưởng đó; và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. ¹⁶Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy” (Phlp. 3:12-16)

II. Giải Nghĩa

- Để có thể dốc sức hầu việc phải có chí quyết tâm (C. 12)
 - Bằng một sự nhìn nhận thực tế
“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu” (Phlp. 3:12a)
 - “giựt giải rồi”: Gr. λαμβάνω [lambano] ➔ “nhận được phần thưởng vì đã hoàn thành phận sự” (Sv. 1 Cô. 9:24-27)
 - Bằng một sự nỗ lực thực tiễn
“nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được” (Phlp. 3: 12b)
 - “chạy”: Gr. διώκω [dioko] ➔ “theo đuổi cách hết sức”
 - Bằng một sự xác định thực sự
“vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi” (Phlp. 3: 12c)
 - “giựt”: Gr. καταλαμβάνω [katalambano] ➔ “cai quản” (Sv. Rô. 14:7-9)
- Để có thể dốc sức hầu việc phải có đức kiên trì (C. 13-14)
 - Bằng việc không nuôi ảo tưởng (C. 13)
“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích” (Phlp. 3:13)
 - “tưởng”: Gr. λογίζομαι [logizomai] ➔ “kê như”, “cho rằng”
 - Bằng việc bám sát hiện thực (C. 14a)



“nhưng tôi cứ làm một điều: quên lưng sự ở đằng sau, mà buôn theo sự ở đằng trước” (Phlp. 3: 14a)

• “buôn”: Gr. ἐπεκτείνωμαι [epekteinomai] ➡ “rướn lên”

(3) Bằng việc hoàn thành sự kêu gọi Thiên Thượng (C. 14b)

“tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phlp. 3:14b)

• “mục đích”: Gr. σκοπός [skopos] ➡ “điểm đến cuối cùng”

3. Để có thể dốc sức hầu việc phải có lòng kết ước (C. 15-16)

(1) Phải nuôi chí (C. 15a)

“VẬY, HỂ NHỮNG NGƯỜI TRỌN VẸN TRONG CHÚNG TA, PHẢI CÓ Ý TƯỞNG ĐÓ” (Phlp. 3:15a)

• “trọn vẹn”: Gr. τέλειος [teleios] ➡ “trưởng thành”

(2) Phải bền chí (C. 15b)

“và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em” (Phlp. 3:15b)

• “soi sáng”: Gr. ἀποκαλύπτω [apokalupto] ➡ “bày tỏ”

(3) Phải vững chí (C. 16)

“Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy” (Phlp. 3:16)

• “đồng đi”: “cùng sống và nghĩ như nhau”... (Sv. Phlp. 2:1-4)

➡ “στοιχεῖν κανόνι [stoicheo kanon]”: Hiệp lực

➡ “αὐτο φρονεῖν [autos phroneo]”: Đồng tâm

III. Áp Dụng

1. Phải nhận thức rõ về chức phận hầu việc!

“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi” (Phlp. 3:12)

2. Phải xác định đúng về mục đích hầu việc!

“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lưng sự ở đằng sau, mà buôn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phlp. 3:14)

3. Phải nuôi chí về nhiệt tình hầu việc!

“Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy” (Phlp. 3:16)

