

(6.4) "Đáp Ứng Qua Quyết Chí Hy Sinh"

Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lễ thật mà thờ lạy
(Gi. 4:24)

I. Kinh Thánh

⁴Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, ⁵tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Ysoraên, chi phái Bêngiamin, người Hêborơ, con của người Hêborơ; về Luật Pháp, thì thuộc phe Pharisi; ⁶về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội Thánh; còn như về sự công bình của Luật Pháp, thì không chỗ trách được. ⁷Nhưng vì có Đấng Christ, tôi đã coi sự lờ cho tôi như là sự lỗ vạy. ⁸Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liêu bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ ⁹và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi Luật Pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin; ¹⁰cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, ¹¹mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết” (Php. 3:4-11)

II. Giải Nghĩa

1. Đời sống hy sinh là đời sống từ bỏ địa vị (C. 4-6)
 - “cậy”: Gr. πείθο [peitho] πεποιθήσις ➤ “kỳ vọng”, “tin tưởng”
 - “xác thịt”: Gr. σάρξ [sarx] ➤ “nhân thân”, “thân thể”
 - (1) Ưu thế về dòng dõi (C. 5)
 - ◆ “chịu phép cắt bì ngày thứ tám”
 - ◆ “dòng Ysoraên, chi phái Bêngiamin”
 - ◆ “người Hêborơ, con của người Hêborơ”
 - (2) Ưu thế về công đức (C. 6a)
 - ◆ “về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội Thánh”
 - (3) Ưu thế về giai trật (C. 6b)
 - ◆ “về sự công bình của Luật Pháp, thì không chỗ trách được”
2. Đời sống hy sinh là đời sống từ bỏ quyền lợi (C. 7-9)
 - (1) Phải bắt đầu từ việc tìm được Chúa nhờ việc được Chúa tìm...
 - ◆ “vì có Đấng Christ”: Gr. δια του χριστου [dia ho Christos] ➤ “nhờ Đấng Christ” (Sv. Công. 9:1-9)



- (2) Không còn xem sự ưu thế về dòng dõi, công đức, giai trật là bằng chứng của sự chuẩn thuận của Đức Chúa Trời nữa (C. 7)
 - ♦ Tất cả những sự ấy đều thuộc về phạm trù việc làm và là vô nghĩa đối với Đức Chúa Trời (Sv. Ês. 64:6)
 - ♦ Sự chuẩn thuận của Đức Chúa Trời dành cho thái độ hy sinh, tận hiến (Sv. Phlp. 2:5-8)
 - (3) Biết nhìn về tương lai vào kỳ chung thẩm của Đức Chúa Jêsus Christ thể theo đức tin chứ không phải theo việc làm (C. 8)
 - ♦ Vì việc làm theo Luật Pháp chỉ cho người ta biết tội (Sv. Rô. 3:20)
 - ♦ Chỉ bởi đức tin mới được Đức Chúa Trời kể là công bình (Sv. Rô. 3:22)
3. Đòi sống hy sinh là đòi sống của người sống lại (C. 10-11)
- (1) Phải bắt đầu từ một mối giao thật với Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. C. 10a)
 - ♦ “biết”: Gr. γινώσκω [ginosko] ➡ “tương giao” (Côl. 2:1-3)
 - (2) Phải phát triển thành khát vọng sống như người sống lại (Sv. C. 10b)
 - ♦ “quyền phép”: Gr. δύναμις [dunamis] ➡ “năng lực Thiên Thượng” (Sv. Rô. 8:11)
 - (3) Phải thể ra ra qua đời sống của một người sống như được sống lại (Sv. C. 10c-11)
 - ♦ “thông công”: Gr. κοινωνία [koinonia] ➡ “hội hiệp” (Sv. Rô. 6:4-6)

III. Áp Dụng

1. Đùng mắc bẫy của đời này, phải tìm kiếm sự chuẩn thuận của Đức Chúa Trời!
“Nhưng vì có Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vạy” (Phlp. 3:7)
2. Đùng ham hố đời này, phải có đức tin!
“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ” (Phlp. 3:8)
3. Đùng sống như người đang chết, phải sống như người đã được sống lại!
“Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài” (Phlp. 3:10)

