

## (6.3) "Đáp Ứng Qua Hoàn Toàn Đầu Phục"

*Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lễ thật mà thờ lạy (Gi. 4:24)*

### I. Kinh Thánh

*"<sup>12</sup>Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian này, như là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời. <sup>13</sup>Vì chúng tôi chẳng viết cho anh em sự gì khác hơn những điều anh em đọc trong thư chúng tôi và chính mình anh em nhận biết; và tôi lại mong anh em nhận biết cho đến cuối cùng, <sup>14</sup>cũng như anh em đã nhận biết ít nhiều rồi: Ấy là chúng tôi làm vẻ vang cho anh em, khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi trong ngày Đức Chúa Jêsus chúng ta" (2Cô. 1:12-14)*

### II. Giải Nghĩa

- Đời sống đầu phục hoàn toàn phải được thể hiện bằng sự toàn tín: Luôn giữ cho lương tâm trong sạch, không dám lên mình, chỉ nương cậy ân điển của Đức Chúa Trời! (C. 12; Sv. 1Phi. 4:10)
  - Trong sạch
    - “lương tâm”: Gr. συνείδησις [suneidesis]
      - ☛ “năng lực hướng thiện”
    - “thánh sạch”: Gr. ειλικρίνεια θεός [heilikrineia theos]
      - ☛ “sự thuần khiết của Đức Chúa Trời”
    - “thật thà”: Gr. απλότης [haplotes]
      - ☛ “đơn thuần”
  - Khiêm hạ
    - “cậy”: Gr. ἐν [en] ☛ “ở trong”, “bằng, với”
    - “sự khôn ngoan theo tánh xác thịt: Gr. σοφία σαρκικός [sophia sarkikos]
      - ☛ “sự khôn ngoan của bản thân”
      - ☛ “sức riêng”
  - Nương cậy
    - “ơn Đức Chúa Trời”: Gr. χάρις θεός [charis theos]
      - ☛ “sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Sv. 1Phi. 4:10)
- Đời sống đầu phục hoàn toàn phải được thể hiện bằng sự trực ngôn: Chỉ nói những điều dám viết, chỉ viết những điều dám ký, chỉ ký những điều đẹp ý Đức Chúa Trời! (C. 13; Sv. Thi. 5:9; 2Phi. 3:15-16)
  - Thối thường: Nói một đằng, làm một nẻo!



*“Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín; Lòng chúng nó chỉ là gian tà; Họng chúng nó là huyết mả mở ra; Lưỡi chúng nó đầy đầy điều dua nịnh” (Thi. 5:9)*

(2) Luật Chúa: Nói sao, làm vậy!

*“<sup>d5</sup>Lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu chuộc anh em, cũng như Phaolô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. <sup>16</sup>Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” (2Phi. 3:15-16)*

3. Đòi sống đầu phục hoàn toàn phải được thể hiện bằng sự hảo tâm: Hiện tại chỉ biết chăm lo cho người còn tương lai của mình thì phó cho Đức Chúa Trời! (C. 14)

(1) Điều ích cho người đòi

• “làm vẻ vang”: Gr. καύχημα [kauchema] ◀ “niềm tự hào”

(2) Tương lai mình nhờ Trời

• “ngày Đức Chúa Jêsus”: Gr. ἡμέρα ὁ κύριος Ἰησοῦς [hemera ho kurios Iesus]

*“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dưng dặt luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (1Cô. 15:58)*

### III. Áp Dụng

1. Chúng ta phải nhờ ơn, đừng cậy sức!

*“Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian này, như là đối với anh em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của Đức Chúa Trời” (2Cô. 1:12)*

2. Chúng ta phải mạnh dạn trong ý Chúa!

*“Vì chúng tôi chẳng viết cho anh em sự gì khác hơn những điều anh em đọc trong thư chúng tôi và chính mình anh em nhận biết; và tôi lại mong anh em nhận biết cho đến cuối cùng” (2Cô. 1:13)*

3. Chúng ta phải bền lòng cho đến kỳ chung thẩm!

*“Cũng như anh em đã nhận biết ít nhiều rồi: Ấy là chúng tôi làm vẻ vang cho anh em, khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi trong ngày Đức Chúa Jêsus chúng ta” (2Cô. 1:14)*

