

## (5.3) "Tìm Kiếm Tình Yêu Bất Diệt"

*Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lễ thật mà thờ lạy (Gi. 4:24)*

### I. Kinh Thánh

*“<sup>31</sup>Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? <sup>32</sup>Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thấy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? <sup>33</sup>Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. <sup>34</sup>Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. <sup>35</sup>Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? <sup>36</sup>Như có chép rằng: Vì có Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày; Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. <sup>37</sup>Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. <sup>38</sup>Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, <sup>39</sup>bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta” (Rô. 8:31-39)*

### II. Giải Nghĩa

1. Cơ Đốc Nhân chúng ta hết phải chịu thiếu thốn bất cứ sự gì cho đời sống thuộc linh vì Đức Chúa Trời đã là của chúng ta (C. 31-32; 2Phi. 1:3-4)
  - (1) “vừa giúp”: Gr. ὑπέρ [huper]; “ở trên”
  - (2) “không tiếc”: Gr. φείδομαι [pheidomai]; “giữ lại”
  - (3) “phó”: Gr. παραδίδωμι [paradidomi]; “trao ban”
2. Cơ Đốc Nhân chúng ta thôi không còn phải chịu đoán phạt vì Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta (C. 33-34; Sv. Rô. 8:1)
  - (1) “kẻ lựa chọn”: Gr. ἐκλεκτός [eklektos]; “kẻ được chỉ định”
    - ✓ Gr. ἐκ [ek]; “riêng ra”
    - ✓ Gr. λέγω [lego]; “truyền, định”
  - (2) “xưng công bình”: Gr. δικαίω [dikaioo]; “tuyên bố là vô tội”
  - (3) “cầu nguyện thế”: Gr. ἐντυγχάνω [entugchano]; “tra thay” (Sv. Hê. 7:25)
    - ✓ Gr. ἐν [en]; “thay cho”
    - ✓ Gr. τυγχάνω [tugchano]; “thanh toán”



3. Cơ Đốc Nhân chúng ta sẽ không bao giờ còn phải chịu chia cách với Đức Chúa Trời vì Ngài hằng yêu thương chúng ta (C. 35-39; Gi. 16:33)
  - (1) “yêu thương”: Gr. ἀγάπη [agape]; “tình yêu vô điều kiện” (Sv. Rô. 8:35, 37, 39)
  - (2) “phân rẽ”: Gr. χωρίζω [chorizo]; “làm cho chia cách ra”
  - (3) “thắng hơn”: Gr. ὑπερνικῶ [hupernikao]; “thắng áp đảo” (Sv. 1Gi. 4:4)
    - ✓ Gr. ὑπέρ [hyper]; “trên”
    - ✓ Gr. νικῶ [nikao]; “thắng”

### III. Áp Dụng

1. Chúng ta đã thuộc về Đức Chúa Trời vĩnh viễn!  
*“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?”* (Rô. 8:32)
2. Giá trị của sự chết đền tội thay đổi với chúng ta là vĩnh viễn!  
*“<sup>33</sup>Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. <sup>34</sup>Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta”* (Rô. 8:33-34)
3. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là vĩnh viễn!  
*“... <sup>38</sup>bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, <sup>39</sup>bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta”* (Rô. 8:38-39)

