

Mọi sự giảng dạy sai trái đều không hiệp với lẽ thật Kinh Thánh và luôn lôi cuốn người ta xa rời Chúa, chúng có đặc điểm là sự cứng lòng và liêu lĩnh đối với lẽ thật của Đức Chúa Trời nhằm thỏa mãn ý riêng và lợi dụng người nghe cho lợi ích riêng...

Kinh Thánh:

“^d Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thành linh.

² Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì có họ sẽ bị gièm pha. ³ Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngu.”

(2Phi. 2:1-3)

Cơ Đốc Nhân chúng ta có phận sự giữ mình trong sự kính yêu Đức Chúa Trời mà chống trả lại mọi sự giảng dạy sai trái...

Câu Gốc:

“Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.”

(Giu. 1:21)

I. GIẢI NGHĨA

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi.” (Giu. 1:3)

1. Các sự giảng dạy sai trái đều không hiệp với lẽ thật Kinh Thánh và luôn lôi cuốn người ta xa rời Chúa (C. 1)

“Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả

trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thành linh.” (2Phi. 2:1)

- (1) “tiên tri giả”: Gr. ψευδοπροφήτης [pseudoprophetes] ➤ “mạo tiên tri”, kẻ mạo danh Đức Chúa Trời để đưa ra những lời tiên tri không đến từ Ngài.
- (2) “giáo sư giả”: Gr. ψευδοδιδάσκαλος [pseudodidaskalos] ➤ “mạo giáo sư”, kẻ mạo danh Đức Chúa Trời để đưa ra những sự giảng dạy không theo ý Ngài.
- (3) “đạo dối”: Gr. αίρεσις [hairesis] ➤ “tà giáo”, giáo lý phi, phản Kinh Thánh.
- (4) “làm hại”: Gr. ἀπώλεια [apoleia] ➤ “có hại”, có tác dụng hủy hoại.
- (5) “chối”: Gr. ἀρνέομαι [arneomai] ➤ “loại trừ”

“Vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dùa nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà.” (Rô. 16:18)

2. Các sự giảng dạy sai trái đều có đặc điểm cứng lòng và liều lĩnh đối với lẽ thật của Đức Chúa Trời (C. 2)

“Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuồng, và đạo thật vì có họ sẽ bị gièm pha.” (2Phi. 2:2)

- (1) “những sự buông tuồng”: Gr. ἀπώλεια [apoleia] ➤ “con đường hư mất”
- (2) “đạo thật”: Gr. ὁδός ὁ ἠοῦλήθεια [hodos aletheia] ➤ “con đường chân lý”
- (3) “gièm pha”: Gr. βλασφημέω [blasphemeo] ➤ “báng bở”

“Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy.” (1Gi. 2:19)

3. Các sự giảng dạy sai trái đều nhằm thỏa mãn ý riêng và lợi dụng người nghe cho lợi ích riêng (C. 3)

“Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ.” (2Phi. 2:3)

- (1) “lòng tham”: Gr. πλεονεξία [pleonexia] ➤ “lòng ham muốn được có nhiều hơn”
- (2) “dối trá”: Gr. πλαστός [plastos] ➤ “giả tạo”
- (3) “khoét”: Gr. ἐμπορεύομαι [emporeuomai] ➤ “gã bán để trục lợi”
- (4) “nghị định”: Gr. κρίμα [krima] ➤ “phán quyết”

- (5) “sự hư mất”: Gr. ἀπόλεια [apoleia] ☛ “sự định tội” (tức là sự hư mất)
(6) “chẳng ngủ”: Gr. νυστάζω [nustazo] ☛ “chẳng bị quên lãng”

“Chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Balaam, con trai Bôsô, là kẻ tham tiền công của tội ác; nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình.” (2Phi. 2:15)

II. ÁP DỤNG

“Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.” (Giu. 1:21)

1. Phải thường tỉnh thức thường xuyên để có thể nhận thức được ai là ai. (2Phi. 2:1; Sv. 1Gi. 4:1; Công. 17:11)

“Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thành linh.” (2Phi. 2:1)

2. Phải dựa trên sự giảng dạy và đời sống của người giảng dạy để biết họ có thuộc về Đức Chúa Trời hay không. (2Phi. 2:2-3)

“² Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông tuông, và đạo thật vì cơ họ sẽ bị gièm pha. ³ Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị định từ lâu nay, và sự hư mất của họ chẳng ngủ.” (2Phi. 2:2-3)