

Mệnh lệnh Kinh Thánh cho Cơ Đốc Nhân là họ phải tránh sự thông đồng với tội lỗi bằng việc không dung dưỡng các tín hữu không chịu từ bỏ tội lỗi...

Kinh Thánh:

<sup>9</sup>Trong thư tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm, <sup>10</sup>đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chặt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian.

<sup>11</sup>Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rửa, hoặc say sưa, hoặc chặt bóp, cũng không nên ăn chung với người thế ấy.

<sup>12</sup>Vì chúng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao?

Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao?

<sup>13</sup>Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ.

Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.”

(1Cô. 5:9-13)

Việc không dung dưỡng các tín hữu không chịu từ bỏ tội lỗi phải được thi hành cách chặt chẽ để ngăn chặn ảnh hưởng tà ác trên Hội Thánh...

Câu Góc:

“Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.”

(1Cô. 5:13b)

## I. GIẢI NGHĨA

“Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rửa, hoặc say sưa, hoặc chặt bóp, cũng không nên ăn chung với người thế ấy.” (1Cô. 5:11)

1. Không thể tránh khỏi sự chung đụng với nhân gian đang mắc vòng tội lỗi (C. 9-10)

“Trong thư tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm, <sup>10</sup>đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chặt bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian.” (1Cô. 5:9-10)

(1) “kẻ gian dâm”: Gr. πόρνος [pornos] ➡ “người mắc tội về luân lý” (Sv. C. 1)

(2) “làm bạn”: Gr. συναναμίγνυμι [sunanamignumi] ➡ “tụ lại thành một đám”

(3) “đời này”: Gr. κόσμος [kosmos] ➡ “nhân gian”

(4) “thế gian”: Gr. κόσμος [kosmos] ➡ “trần gian”



<sup>d5</sup>Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. <sup>16</sup>Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. <sup>17</sup>Xin Cha lấy lễ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lễ thật.” (Gi. 17:15-17)

2. Nhưng, giữa vòng Hội Thánh, không được dung dưỡng người không chịu từ bỏ tội lỗi (C. 11-13)

<sup>d1</sup>Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dân, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rửa, hoặc say sưa, hoặc chất bóp, cũng không nên ăn chung với người thế ấy. <sup>12</sup>Vì chúng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? <sup>13</sup>Còn như kẻ ở ngoài, thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.” (1Cô. 5:11-13)

- (1) “tự xưng là anh em”: Gr. ἀδελφός ὀνομάζω [adelphos onomazo] ➤ “mang danh nghĩa anh em”
- (2) “trừ bỏ”: Gr. ἐξαιρώ [exairo] ➤ “loại trừ”
- (3) “kẻ gian ác”: Gr. πονηρός [poneros] (Sv. Ma. 6:13; Gi. 17:15; Gr. πονηρός [poneros]) ➤ “người và việc của Satan”

<sup>d0</sup>Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, <sup>11</sup>và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quả trách chúng nó thì hơn; <sup>12</sup>vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.” (Êph. 5:10-12)

## II. ÁP DỤNG

“Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.” (1Cô. 5:13b)

1. Phải tránh các sự mắc mưu với người và việc của Satan. (1Cô. 5:9-10)

<sup>d5</sup>Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. <sup>16</sup>Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. <sup>17</sup>Xin Cha lấy lễ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lễ thật.” (Gi. 17:15-17)

2. Phải chống cự ảnh hưởng đối với Hội Thánh của các tín hữu không chịu từ bỏ tội lỗi. (1Cô. 5:11-13)

<sup>d0</sup>Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, <sup>11</sup>và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quả trách chúng nó thì hơn; <sup>12</sup>vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi.” (Êph. 5:10-12)