

“PHẢI KIÊN TRÌ TRONG THỬ THÁCH”

(Gia. 5:7-12)

“Phải kiên trì trong thử thách là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời về việc phải sống theo ý muốn của Ngài về đức tin nơi sự công nghĩa của Ngài là sự chắc chắn sẽ được thiết lập trong tương lai”



13

*“Hỡi anh em, vậy hãy nhẫn nhục cho tới kỳ Chúa đến.
Hãy xem kẻ làm ruộng: Họ bèn lòng
chờ đợi sản vật quý báu dưới đất
cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa”*

(Gia. 5:7)

“PHẢI KIÊN TRÌ TRONG THỬ THÁCH”

DẪN NHẬP

I. TÍNH TẤT YẾU CỦA SỰ KIÊN TRÌ (Gia. 5:7-9)

“Hỡi anh em, vậy hãy nhẫn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: Họ bèn lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chùng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa” (C. 7)

1. Sự Kiên Trì Theo Kinh Thánh (C. 7-8)

(1) Kiên trì tự giác khác với kiên trì mù quáng

a. Kiên trì mù quáng: Bị khuất phục (phải chịu đựng vì không còn cách nào khác) ❖ Sự hy vọng mơ hồ, không rõ nét.

b. Kiên trì tự giác: Chịu đựng dũng cảm (chịu đựng cho lí tưởng)

- “hãy nhẫn nhục”: Gr. *makrothumeo* (C. 7), “kiên trì” ❖ Bền lòng và dũng cảm chịu đựng sự tổn hại để sống cho lí tưởng.
- “hãy xem”: Gr. *idou*, “xem” (Xuất phát từ Gr. *horao* ❖ quan sát để hiểu, để có sự nhận thức)

(2) Kiên trì tự giác có sự tin quyết ở tương lai: Biết chắc rằng kiên trì là phương thức Chúa muốn Dân Ngài phải theo.

- *“Hỡi anh em, vậy hãy nhẫn nhục cho tới kỳ Chúa đến” (C. 7a)*
- *“Anh em cũng vậy hãy nhẫn nhục và bền lòng” (C. 8a)*

2. Cơ Đốc Nhân Phải Kiên Trì Tự Giác (C. 9)

(1) Biết chắc rằng công đạo của Chúa sẽ được thiết lập:
“Đấng Xét Đoán đứng trước cửa” (C. 9b)

(2) Không nao núng: *“Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu*



cho khỏi bị xét đoán” (C. 9a)

II. MẪU MỤC CỦA SỰ KIÊN TRÌ (Gia. 5:10-11)

“Hỡi anh em, hãy lấy các Đấng Tiên Tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình” (C. 10)

1. Theo Chúa Phải Kiên Trì Chịu Thử Thách (C. 10)

(1) Mẫu mực (Sv. Hê. 11)

- “làm mẫu mực”: Gr. *hupodeigma* ☛ Làm gương sáng để noi theo.
- “chịu khổ”: Gr. *kakopatheia* ☛ Việc chịu đựng sự hà hiếp của kẻ ác.
- “nhịn nhục”: Gr. *makrothumia* ☛ Sự kiên trì (là bông trái của Đức Thánh Linh, Sv. Gal. 5:22).

(2) Gương chúng

“^{d1} Ấy là vì Tin Lành đó mà ta đã được lập làm Người Giảng Đạo, Sứ Đồ và Giáo Sư, ¹² ấy lại là cơ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn, vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó” (2Ti. 1:11-12)

“^{d3} Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, ¹⁴ nhưng tôi cứ làm một điều: quên lững sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giết giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Php. 3:13-14)

2. Kiên Trì Trong Sự Thử Thách Là Phước (C. 11)

(1) Được ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời, là Dân Ngài

“²⁴ Bởi đức tin, Môisê lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaôn, ²⁵ đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui



sống của tội lỗi: ²⁶Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Êđiôp, vì người ngửa trông sự ban thưởng” (Hê. 11:24-26)

(2) Được mang bông trái của Đức Thánh Linh

“Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Gal. 5:22-23)

III. BẰNG CHỨNG CỦA SỰ KIÊN TRÌ (Gia. 5:12)

“Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề; nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán” (C. 12)

1. Thề Thốt Là Dấu Hiệu Cho Thấy Thiếu Kiên Trì (C. 12a)

“Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề”

- Thề để cam kết là công nghĩa (Sv. Dân. 30:2-3; Thi. 110:4; Gal. 1:20)
- Thề để dối gạt là tội lỗi (Sv. Ma.5:33-37)
- Thề để nhấn mạnh sự thành thật là không cần thiết (Gia. 5:12)

2. Đức Kiên Trì Có Dững Khí (C. 12b)

“Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán”

- Không dễ bị bức xúc
- Không cần thề thốt

KẾT LUẬN

