

1_(I.1)_ "Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Để Đến Với Đức Chúa Trời"

*"Đời sống đức tin theo Kinh Thánh
là đời sống giới tuân theo các nguyên tắc Kinh Thánh
hầu cho ngày càng trở nên giống với Đức Chúa Trời nhiều hơn
và tôn vinh hiển Ngài nhiều hơn."*

I. Kinh Thánh

"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài." (Hê. 11:6; Sv. 11:1-7)

II. Giải Nghĩa

1. Đức tin là chứng cứ của sự cứu rỗi trên đời sống Cơ Đốc Nhân (C. 6a)
"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài." (Hê. 11:6a)

(1) "đức tin": Gr. πίστις [pistis] ➡ "Sự tin thác đời sống mình cho Đức Chúa Trời".

Có ba yếu tố cấu thành chính trong "đức tin":

- Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời theo Lời Kinh Thánh;
- Sự ung chịu đối với Đức Chúa Trời theo Kinh Thánh;
- Sự hoàn toàn tin thác đời sống mình cho Đức Chúa Trời.

(2) "chẳng hề có thể nào": Gr. ἀδύνατος [adunatos] ➡ "vô năng"

(3) "ở cho đẹp ý Ngài": Gr. εὐαρεστέω [euaresteo] ➡ "làm đẹp ý"

"Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chẳng. Hãy tự thử mình: Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ." (2Cô. 13:5)

2. Sự toàn tín đối với Đức Chúa Trời là chứng cứ của đức tin của Cơ Đốc Nhân (C. 6b)

"Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài." (Hê. 11:6b)

(1) "đến gần": Gr. προσέρχομαι [proserchomai] ➡ "ung chịu"

(2) "Đấng hay thưởng": Gr. μισθαποδότης [misthapodotes] ➡ "Đấng ban thưởng"

(3) “tìm kiếm”: Gr. ἐκζητέω [ekzeteo] ➔ “hết lòng theo đuổi cho được”

“¹⁸ Ngài lại thể với ai rằng không được vào sự yên nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? ¹⁹ Và, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì có không tin.” (Hê. 3:18-19)

III. Áp Dụng

1. Phải nhờ các bông trái có được bởi đức tin mà tra xét xem có đức tin trong đời sống mình hay không (C. 6a).

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài.” (Hê. 11:6a; Sv. 2Cô. 13:5)

2. Phải thường xuyên để ý các dấu hiệu của sự toàn tín đối với Đức Chúa Trời để biết chúng ta đang xa hay gần Ngài (C. 6b) .

“Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê. 11:6b; Sv. Hê. 3:18-19)