

18_(VI.3) "Phải Sinh Hoạt Vì Hội Thánh"

*"Đời sống thánh khiết theo Kinh Thánh
là đời sống giàu kỹ năng sống các nguyên tắc Kinh Thánh
hầu cho các mỹ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời
được thể hiện qua đời sống ngày càng rõ nét hơn."*

I. Kinh Thánh

^{d0} *Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. ¹¹ Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đáng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen."* (1Phi. 4:10-11; Sv. 4:7-11)

II. Giải Nghĩa

1. Phải có phận sự thi hành ân tứ thuộc linh được Đức Chúa Trời ban vì Hội Thánh của Ngài. (C. 10)

"Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời." (1Phi. 4:10)

- (1) "ơn": Gr. χάρισμα [charisma] ☛ "sự ban cho của Đức Chúa Trời"
- (2) "giúp": Gr. διακονέω [diakoneo] ☛ "phục vụ"
- (3) "người quản lý": Gr. οἰκονόμος [oikonomos] ☛ "người quản gia"
- (4) "trung tín": Gr. καλός [kalos] ☛ "cao trọng"

"Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung." (1Cô. 12:7; Sv. Rô. 12:4-8)

2. Phải vì Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà phục vụ cách tận tụy như là cách để tôn vinh hiển Ngài. (C. 11)

"Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đáng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen." (1Phi. 4:11)

- (1) "giảng": Gr. λαλέω [laleo] ☛ "nói ra, nói lên"

- (2) “rao lời sấm truyền”: Gr. λόγιον [logion] ☛ “rao sự truyền phán của Đức Chúa Trời”
- (3) “làm chức gì”: Gr. διακονέω [diakoneo] ☛ “phục vụ cho, làm đầy tớ cho”
- (4) “nhờ sức...”: Gr. ισχύς [ischus] ☛ “nhờ năng lực”

“⁶ Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; ⁷ ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ; ⁸ ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo; ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.” (Rô. 12:6-8)

III. Áp Dụng

1. Phải tìm biết, trau dồi, và thi hành cách trung tín ân tứ thuộc linh đã được Đức Chúa Trời ban vì sự gây dựng Hội Thánh của Ngài! (C. 10)

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (1Phi. 4:10)

2. Phải vì Hội Thánh mà nuôi chí phục vụ cách tận tụy để qua đó Đức Chúa Trời được tôn vinh hiển! (C. 11)

“Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Jêsus Christ; là Đáng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen.” (1Phi. 4:11)