

15_(V.3) "Phải Làm Công Cụ Của Đức Chúa Trời [Cho Thế Gian]"

*"Đời sống thánh khiết theo Kinh Thánh
là đời sống giàu kỹ năng sống các nguyên tắc Kinh Thánh
hầu cho các mỹ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời
được thể hiện qua đời sống ngày càng rõ nét hơn."*

I. Kinh Thánh

"⁹ Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; ¹⁰ anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót." (1Phi. 2:9-10; Sv. 2:1-10)

II. Giải Nghĩa

1. Cơ Đốc Nhân chúng ta là công cụ minh thị cho mỹ đức của Đức Chúa Trời (C. 9)

"Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài" (1Phi. 2:9)

- (1) "dòng giống được lựa chọn": Gr. γένος ἐκλεκτός [genos eklektos] ☛ "những người được Đức Chúa Trời biệt riêng ra cho Ngài"
- (2) "chức thầy tế lễ nhà vua": Gr. βασιλειος ιεράτευμα [basileios hierateuma] ☛ "vương quốc của thầy tế lễ của Đức Chúa Trời" (Sv. Xuất. 19:6; Khải. 1:6)
- (3) "dân thánh": Gr. ἔθνος ἅγιος [ethnos hagios] ☛ "được biệt riêng ra cho mục đích của Đức Chúa Trời" (Sv. Xuất. 19:6; Khải. 1:6)
- (4) "rao giảng": Gr. ἐξαγγέλλω [exaggello] ☛ "trình bày ra cho thấy" (Sv. Ês. 43:21)
- (5) "nhân đức": Gr. ἀρετή [arete] ☛ "các mỹ đức của Đức Chúa Trời"

"Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng." (2Ti. 1:9)

2. Cơ Đốc Nhân chúng ta là công cụ khẳng định ơn thương xót của Đức Chúa Trời (C. 10)

“Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót.” (1Phi. 2:10)

- (1) “không phải là một dân”: Gr. οὐ λαός [ou laos] ☛ “không được ở trong giao ước của Đức Chúa Trời”
- (2) “dân Đức Chúa Trời”: Gr. λαός θεός [laos theos] ☛ “được tái sinh, được nên thánh, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời”
- (3) “được thương xót”: Gr. ἐλέεω [eleeo] ☛ “được cứu chuộc trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ”

“Nhu Ngài phán trong sách Ôsê rằng: _Ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, _Kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu” (Rô. 9:25; Sv. Ôsê 2:23)

III. Áp Dụng

1. Cơ Đốc Nhân chúng ta phải lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời làm động cơ tối hậu cho đời sống của mình!

“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1Cô. 10:31; Sv. 1Phi. 2:9)

2. Cơ Đốc Nhân chúng ta phải lấy đời sống đạo thực hành của mình để khẳng định ơn thương xót Đức Chúa Trời đã dành cho mình!

“Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: Thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia. 1:27; Sv. Php. 2:12-18)