

## 13\_(V.1) "Phải Làm Đại Biểu Của Đức Chúa Trời [Trong Thế Gian]"

*"Đời sống thánh khiết theo Kinh Thánh  
là đời sống giàu kỹ năng sống các nguyên tắc Kinh Thánh  
hầu cho các mỹ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời  
được thể hiện qua đời sống ngày càng rõ nét hơn."*

### I. Kinh Thánh

*"<sup>d5</sup>Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất: <sup>16</sup>Cho kẻ này, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. - Ai xứng đáng cho những sự này? - <sup>17</sup>Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào, thì giảng ra thế ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ." (2Cô. 2:15-17; Sv. 2:14-17)*

### II. Giải Nghĩa

1. Chức phận làm đại biểu của Đức Chúa Trời trong thế gian đòi hỏi Cơ Đốc Nhân phải trong sáng về đời sống (C. 15-16)

*"<sup>d5</sup>Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất: <sup>16</sup>Cho kẻ này, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. - Ai xứng đáng cho những sự này?" (2Cô. 2:15-16)*

- (1) "mùi thơm của Đấng Christ": Gr. εὐωδία [euodia] ➡ "sự biểu trưng cho Đấng Christ"
- (2) "mùi của sự chết": Gr. θάνατος [thanatos] ➡ "ảnh hưởng xấu khiến Tin Lành mất tác dụng"
- (3) "mùi của sự sống": Gr. ζωή [zoe] ➡ "ảnh hưởng tốt khiến Tin Lành có tác dụng tích cực"

*"Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: Ta lập người lên đặng làm sự sáng cho các dân, \_Hầu cho người đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất." (Công. 13:47; Sv. Ês. 49:6)*

2. Chức phận làm đại biểu của Đức Chúa Trời trong thế gian đòi hỏi Cơ Đốc Nhân phải thẳng ngay về chức trách (C. 17)

*“Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào, thì giảng ra thế ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ.” (2Cô. 2:17)*

- (1) “giả mạo”: Gr. κοπηλεύω [kapeleuo] ➡ “làm cho suy đồi bằng việc bán rao, trao đổi”
- (2) “lòng chân thật”: Gr. ειλικρίνεια [heilikrineia] ➡ “lòng ngay thẳng và thật thà”
- (3) “giảng ra thế ấy”: Gr. λαλέω [laleo] ➡ “thốt ra, nói lên”

*“<sup>1</sup>Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho, mà được chức vụ này, thì chúng tôi chẳng ngã lòng; <sup>2</sup>nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộc.” (2Cô. 4:1-2)*

### III. Áp Dụng

1. Phải chuyên tâm gìn giữ để đời sống mình không có tác dụng tiêu cực đối với người khác.

*“<sup>15</sup>Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất: <sup>16</sup>Cho kẻ này, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. - Ai xứng đáng cho những sự này?” (2Cô. 2:15-16; Sv. Công. 13:47)*

2. Phải cẩn trọng trong việc thi hành các ân tứ thuộc linh đã được Đức Chúa Trời ban cho mình.

*“Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào, thì giảng ra thế ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ.” (2Cô. 2:17; Sv. 1Phi. 4:10-11)*