

12_(IV.3) "Phải Quan Hệ Mật Thiết [Với Đức Chúa Trời]"

*"Đời sống thánh khiết theo Kinh Thánh
là đời sống giàu kỹ năng sống các nguyên tắc Kinh Thánh
hầu cho các mỹ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời
được thể hiện qua đời sống ngày càng rõ nét hơn."*

I. Kinh Thánh

"Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi on phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng." (Hê. 4:16; Sv. 4:14-16)

II. Giải Nghĩa

1. Quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời được thể hiện qua lòng nương cậy Đức Chúa Jêsus cách hoàn toàn của chúng ta (C. 16a).

"Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi on phước..." (Hê. 4:16a)

(1) "vậy": Gr. οὕτως [houtos] ➡ "thế thì"

a. Chính Đức Chúa Trời là Thầy Tế Lễ của chúng ta!

"Ấy vậy, vì chúng ta có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin." (Hê. 4:14)

b. Là Đấng thấu cảm chúng ta trong mọi sự!

"Vì chúng ta không có Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội." (Hê. 4:15)

(2) "vững lòng": Gr. παρρησία [parrhesia] ➡ "không có bất cứ sự lo ngại nào"

(3) "ngôi on phước": Gr. θρόνος ὁ χάρις [thronos ho charis] ➡ "ngôi của sự ân huệ"

"^{d9} Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dọn dĩ vào nơi rất thánh, ²⁰ bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, ²¹ lại vì chúng ta có một Thầy Tế Lễ Lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, ²² nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa." (Hê. 10:19-22)

2. Quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự thấu cảm và ân huệ của Đức Chúa Jêsus đối với chúng ta (C. 16b)

“Hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê. 4:16b)

- (1) “thương xót”: Gr. ἔλεος [eleos] ➔ “sự thấu cảm”
- (2) “ơn”: Gr. χάρις [charis] ➔ “ân huệ”
- (3) “giúp”: βοήθεια [boetheia] ➔ “đem ra khỏi mối nguy nào đó”
- (4) “thì giờ có cần dùng”: Gr. εἰς εὐκαιρος [eis eukairos] ➔ “khi cần được cứu giúp”

“²³ Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. ²⁴ Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; ²⁵ chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê. 10:23-25)

III. Áp Dụng

1. Hãy tra xét vai trò Thầy Tế Lễ của Đức Chúa Jêsus Christ trên đời sống của chúng ta!

“VẬY, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước...” (Hê. 4:16a)

2. Hãy tra xét sự nương cậy của chúng ta đối với Đức Chúa Jêsus Christ trên phương diện Thầy Tế Lễ!

“Hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê. 4:16b)